

# Kun frøene

T: Lars Kanit, M: Lise Gerd Pedersen

Det var skil - tet på bu - tik - ken, som han straks fik ø - je på: "Her er  
Er det rig - tigt, gam - le ko - ne, har du alt på la - ger her? Har du  
Det er rig - tigt, sva - red' ko - nen, og mit til - bud står ved magt om en

alt, hvad du kan øn - ske dig og drøm - me om at få." Og i  
alt, hvad man kan øn - ske sig, og og - så ger - ne mer? For så  
ny og bed - re ver - den og om alt, hvad du har sagt. Men, min

drøm - me gik han in - den for og bag ved di - sken stod der en  
be'r jeg om en ver - den som et fæl - les - ska - bets sted, u - den  
ven, du skal nu vi - de, her hos mig, der kan du få ik - ke

gam - mel skrift - klog ko - ne og tog smi - len - de i - mod.  
fat - tig - dom og nød, hvor al - le le - ver trygt i fred.  
frug - ter - ne, kun frø - e - ne, de frø, du selv må så.

Det var skiltet på butikken,  
som han straks fik øje på:  
"Her er alt, hvad du kan ønske dig  
og drømme om at få."  
Og i drømme gik han indenfor,  
og bag ved disken stod  
der en gammel skriftklog kone  
og tog smilende imod.

- Er det rigtigt, gamle kone,  
har du alt på lager her?  
Har du alt, hvad man kan ønske sig,  
og også gerne mer?  
For så be'r jeg om en verden  
som et fællesskabets sted,  
uden fattigdom og nød,  
hvor alle lever trygt i fred.

- Det er rigtigt, svared' konen,  
og mit tilbud står ved magt  
om en ny og bedre verden  
og om alt, hvad du har sagt.  
Men, min ven, du skal nu vide,  
her hos mig, der kan du få  
ikke frugterne, kun frøene,  
de frø, du selv må så.