

Amerikas opdagelse

T: Lars Kanit / M: Lise Gerd Pedersen

Kom op, Bent, og vis, hvor A - me - ri - ka lig - ger! Der står han så, Bent, og er ik - ke så sik - ker. For
A - me - ri - ka el - ler i dag U S A, der be - ty - der A - mer' kas For - e - ne - de sta - ter, en -

ver - den er stor, og han står der og gla - ner på bro - ge - de lan - de og blå o - ce - a - ner. Så
gang var det land in - di - a - ner - nes ri - ge. På præ - ri - en le - ved' de stol - te og fri - e. Men

la - der han læ - re - rens pe - ge - pind gli - de til ven - stre mod land - kor - tets ø - ver - ste si - de. Ja,
så kom der pluds' lig en u - ven - tet ven - ding, og det kan du sik - kert nok sva - re på, - Hen - ning: Hvem

tak, Bent! Og her gri - ber læ - re - ren ind og ind - kred - ser lan - det præ - cist med sin pind.
var det, der fandt det her ny kon - ti - nent? Hr. læ - rer, det så De jo selv, det var Bent.

- Kom op, Bent, og vis, hvor Amerika ligger!
Der står han så, Bent, og er ikke så sikker.
For verden er stor, og han står der og glaner
på brogede lande og blå oceaner.
Så lader han lærerens pegepind glide
til venstre mod landkortets øverste side.
- Ja tak, Bent! – Og her griber læreren ind
og indkredser landet præcist med sin pind.

- Amerika eller i dag USA, der
betyder Amer'kas Forenede Stater,
engang var det land indianernes rige.
På prærien leved' de stolte og frie.
Men så kom der pluds' lig en uventet vending,
og det kan du sikkert nok svare på, Henning:
Hvem var det, der fandt det her ny kontinent?
- Hr. lærer, det så De jo selv, det var Bent.